



Protestantse Gemeente Ter Holten

Nieuwsbrief

Nummer 8

28 april 2024

17^{de} jaargang

Zondag 28 april
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. J. v.d. Mark
Organist: M. Kok

Zondag 5 mei
(Bevrijdingsdag)
9.30 uur
Nijeholtpade

Voorganger: ds. F. Westermann
Organist: F. Poelman

Deze kerkdienst wordt opgenomen door Radio Centraal.

Extra collecte voor Noodhulp Oekraïne.

Zondag 12 mei
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. D. Geertsma
Organist: M. Kok

Extra collecte voor het Binnenlands Diaconaat.

Losmaking predikant J. Droogsma

Op 18 april 2024 heeft de het generale college voor ambtsontheffing in de Protestantse Kerk in Nederland (het CGA) een uitspraak gedaan over de losmaking van onze predikant

J. Droogsma. In het verzoekschrift werd het GCA verzocht een oordeel te geven over de toepassing van ordonnantie 3-20, houdende een mogelijke losmaking van de predikant.

Het CGA heeft geoordeeld dat de losmaking per 18 augustus 2024 zal plaatsvinden.

Als kerkenraad betreuren we de gang van zaken dat door de onveiligheid naar onze predikant en daarmee ook zijn vrouw het zover heeft moeten komen.

Zoals al eerder is aangegeven zal Jouke geen werkzaamheden voor onze gemeente Ter Holten uitvoeren. Na de zomerperiode van 2024 zullen we als kerkenraad een beroepingsprocedure opstarten om te komen tot een predikant. In de tussen liggende tijd, om te komen tot een andere predikant, zal Ds. G. van den Dool voor onze gemeente werkzaamheden gaan verrichten.

Bij de kerkdiensten

De Pinksterdienst op 19 mei zal geen gezamenlijke dienst zijn. Er is dan dienst in Oldeholtgade. Dit zal de eerste dienst zijn waarin ds. Gerrit van den Dool bij ons voor zal gaan. We willen hier een mooie dienst van maken.

**Als er mensen zijn die deze dienst mee willen voorbereiden dan stellen we dat zeer op prijs. Geef je naam door aan Froukje Poelman:
e-mail: scriba@terholten.nl of telefoon: 06-83801800.**

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 14 april in Nijeholtpade zijn gegaan naar:

Rens Heida en Femmie en Jaap v.d. Wal

De bloemen van zondag 21 april in Oldeholtgade zijn gegaan naar:

Rita Oenema en Geert en Jollie Kroes

Verjaardagen/Jubilea:

Dinsdag 23 april Fam. Kroes Hoofdweg 293, 8475 CC Nijeholtpade 60 jaar
getrouwd

Zondag 28 april Fam. Kanis Idzardaweg 46, 8476 EM Ter Idzard 60 jaar
getrouwd

Maandag 29 april Fam. Prakken Hofsteestraat 2, 8474 BC Oldeholtgade
55 jaar getrouwd

Zaterdag 11 mei Fam. Smitstra Idzardaweg 59,8476 EP Ter Idzard 40 jaar
getrouwd

Tekst van de dag

Op zoek



Hooglied 3 : 1 - 11

Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet

Kun je God helemaal kwijt zijn? Wat als je niets meer van Hem merkt? Wat als je niet meer weet waar je Hem moet zoeken? In het eerste gedeelte van Hooglied 3 zien we de bruid zoeken naar haar bruidegom. Ze is radeloos als hij weg blijkt te zijn.

Ze kan de pijn van het leven zonder hem niet aan. Het doet een beetje denken aan Maria Magdalena, die ook met tranen in haar ogen naar het lichaam van Jezus, zoekt in de tuin waar Hij begraven is. Ook zij was radeloos. Maar stel je voor dat jij het ook zo ervaart. Dat God wel eens heel ver weg is. Je kunt niet zonder Hem, maar je merkt ook niks van Hem. Wat dan? God belooft dat wie Hem zoekt, Hem ook zal vinden. Hij verbergt soms Zijn aangezicht voor ons. Waarom? Dat weet ik niet.

Misschien wel zodat we Hem des te meer zullen zoeken. Dus went je niet teleurgesteld van God af als je Hem kwijt bent. Maar ga op zoek, zoals de bruid op zoek gaat naar haar bruidegom. Want wie zoekt, die vindt!!

Geschreven door : Ds. W.L. Dekker, Kampen

Tekst is ontleend uit Bijbels Dagboek: Een handvol koren.

Klokkentoren

Graag de kopij voor de Klokkentoren inleveren voor **vrijdag 10 mei**.

Redactie Klokkentoren

Beste gemeenteleden,

Wij hebben inmiddels met nog meer gemeenteleden een heel inspirerende avond onder leiding van onze jeugdconsulent gedeeld. U bent van harte welkom de volgende bijeenkomst met ons bezinning en verdieping met ons te delen. Het thema Hoe dan Toekomst gerichte kerk? De kerk van de toekomst ipv de toekomst van de kerk. De kerk van de toekomst, wij werden aan het denken gezet aan de hand van vier woorden die we bij onze kerkgemeente vinden passen. Wij hebben deze woorden in een creatieve woordzoeker verwerkt. Welke woorden bedenkt u bij onze gemeente?

Bauke en Anneke



BADMINTON	KAMPENEN	VLIAGER
BADPAK	KAMPVUUR	VLINDER
BAL	PARASOL	WARM
BARBECUE	RANJA	WATERPISTOOL
BLOEMEN	SLIPPERS	ZANDKASTEEL
BOS	SPROEIER	ZONNEBRIL
COCKTAIL	STRAND	ZWEMBAD
GRAS	TUIN	ZWEMBROEK
HANGMAT	VAKANTIE	

K	V	R	O	O	R	E	I	T	N	A	K	A	V	
A	B	E	E	N	B	S	H	A	N	G	M	A	T	
P	E	D	L	E	E	O	P	A	R	A	S	O	L	
D	L	N	D	M	I	R	S	R	S	G	N	L	E	
A	E	I	C	E	V	E	E	L	O	N	R	S	A	
B	E	L	O	O	T	S	I	P	R	E	T	A	W	
A	T	V	M	L	C	P	D	U	M	E	I	T	S	
D	S	E	N	B	P	K	U	A	U	A	U	E	T	
M	A	S	A	E	R	V	T	C	B	I	K	P	R	
I	K	L	R	A	P	E	E	A	N	M	L	E	A	
N	D	S	N	M	N	B	D	E	I	R	E	W	N	
T	N	J	A	R	R	E	G	E	I	L	V	W	D	
O	A	K	I	J	A	K	E	O	R	B	M	E	W	Z
N	Z	S	B	W	L	I	R	B	E	N	N	O	Z	

Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Collectes

We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en wijkkas. Daarnaast is er op 5 mei bij de uitgang een collecte.

Zondag 5 mei – Noodhulp

Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontworpen infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je inwoners en ontheemden in Oekraïne.



Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman



Vrijwilligersavond

Op vrijdagavond 19 april was er een gezellige avond voor vrijwilligers in het MFC in Nijeholtpade. Als een dankjewel voor al onze vrijwilligers. Goochelaar Minze Dijkstra uit Wolvega verzorgde de avond. Het werd een hilarische avond, waarbij de lachsalvo's niet van de lucht waren.

Er is ook een nieuwe traditie geïntroduceerd: namelijk de vrijwilliger van het jaar. De eerste award hiervoor werd uitgereikt aan Douwe en Rinkje Smitstra.

Want zeg je kerkje Oldeholtwolde, dan zeg je meteen Douwe en Rinkje. Zeker 40 jaar hebben zij zich ingezet voor het kerkje in Oldeholtwolde. Kerkdiensten, avondmaal, rouwdiensten, trouwdiensten, doopdiensten. Alles was tot in de puntjes voorbereid. Zelfs het vervangen van de dominee als die op het laatste moment afzegt. Rinkje verzorgt dan gewoon zelf de dienst.



Douwe is al jaren kerkrentmeester, de laatste jaren als voorzitter van deze club. En dat is een flinke klus. Met als meest bijzondere de verkoop van de kerk in Oldeholtwolde aan Steven de Jong.

Ze hebben ook jaren de zondagsschool verzorgd in Oldeholtwolde. Veel kinderen aan de tafels, kerstfeest in de kerk. Dat was vast een mooie bijzondere tijd.

En Rinkje is de motor achter De Vierklank. Zij zorgt ervoor dat iedereen weet wanneer de repetities weer beginnen, zorgt ervoor dat de deur los is van het Kerkelijk Centrum of de kerk. En onderhoudt de contacten met de dirigent.



Daarom kregen Douwe en Rinkje de award voor vrijwilliger van het jaar!

Nogmaals dank aan al onze vrijwilligers!!

Een hartelijke groet van de diaconie/feestcommissie,

Pieter Bosman, Eddy Boek, Hans van der Hout, Meintje Hoekstra en Froukje Poelman

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u Nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden etc.) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen met: **Telefoonnummer:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per email: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

Informatie voor de volgende Nieuwsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 9 mei

Persbericht 4 mei – herdenking

Via deze weg willen wij een ieder van harte uitnodigen voor de 4 mei herdenking, die vanuit de commissie 'Kerk en Israël' classis Fryslân wordt georganiseerd in de Petrustersjerke te Garyp.

Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de slachtoffers van de Shoah, maar uiteraard ook bij alle overige oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

We zien in de wereld om ons heen dat vrijheid en vrede kwetsbaar zijn. Dat de prijs van vrede en vrijheid hoog is. Het is goed, om één avond in het jaar bewust stil te staan bij de vele slachtoffers die tirannie in de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt, ook in ons land.

Toen, en ook in de huidige tijd, zien we dat door het creëren van een zondebok, autoritaire leiders, machthebbers en regimes hun positie versterken. Veelal gebeurt dit door alle problemen te projecteren op één bevolkingsgroep, en deze door taalgebruik en beeldvorming steeds verder te isoleren en te onmenselijken.

We hebben daarom voor deze herdenking gekozen bijzonder aandacht te schenken aan de gevolgen van antisemitisme. In de Tweede Wereld oorlog heeft dit tot onnoembare gruwelen geleid. Helaas zien we ook in de huidige tijd het antisemitisme weer oplaaien.

Tijdens de viering zullen getuigenissen van en over Joden uit Fryslân gedeeld worden, luisteren we naar gedichten geschreven door kinderen uit de bovenbouw van CBS "De Wrâldpoarte" uit Garyp, klinken psalmen als gebeden.

Om 8 uur zal de twee minuten stilte in acht worden genomen.

Locatie: Petrustersjerke Garyp, Tsjerkepaed 18

tijd: Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur

spreker: ds. Herman de Vries uit Feanwâlden / Ljussens